

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ

TRASTIC

Οι εργαζόμενοι στην TRASTIC βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, καθώς έχουν να πληρωθούν από το καλοκαίρι. Στις 9/12 κερδίσανε, για δεύτερη φορά, το δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα που ξεκινήσανε απ' τον Οκτώβρη. Καθημερινά βρίσκονται έξω από το εργοστάσιο καθώς η εργοδοσία στις 2/11 επιχείρησε να φορτώσει με φορτηγό το στοκ και να το απομακρύνει από το χώρο, ζητώντας μάλιστα και τη συνδρομή της αστυνομίας. Οι εργαζόμενοι όμως απέτρεψαν τα σχέδια της και εμπόδισαν κάθε τέτοια προσπάθεια. Οι εργοδότες όμως δε σταμάτησαν εκεί και προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να τους εξαντλήσουν καταφέροντας να μπλοκάρουν τα επιδόματα που έπαιρναν από τον ΟΑΕΔ και προσπαθώντας να τους διασπάσουν. Αυτή τη στιγμή 55 από τους εργαζόμενους βρίσκονται απολυμένοι και οι υπόλοιποι 22 απέχουν από την εργασία τους. Όλοι μαζί όμως συνεχίζουν την

επίσχεση εργασίας γιατί ο αγώνας τους είναι κοινός, όπως κοινά ήταν και είναι τα καθημερινά τους προβλήματα.

Οι στιγμές που περνούν κατά τη διάρκεια του αγώνα αξίζουν για αυτούς πολύ περισσότερο από τα ψίχουλα που τους προσφέρουν. "Θα κάτσουμε εδώ και θα τρώμε κάθε μέρα πλιγούρι" μας είπαν. Το πανό στην είσοδο του εργοστασίου γράφει :

« να στηρίξουν οι πλούσιοι εργαζόμενοι

τους φτωχούς εργοστασιάρχες»

Όσον αφορά τον δικό τους εργοστασιάρχη, ανήκει και αυτός στην αφρόκρεμα των Ελλήνων βιομηχάνων, με «πλούσιο» βιογραφικό. Έχει ήδη στο ενεργητικό του 6-7 εργοστάσια που έχει κλείσει, αφού βεβαίως κατάφερε να καρπωθεί πρώτα τις τεράστιες επιδοτήσεις από το ελληνικό κράτος. Κάπως έτσι άλλωστε λειτουργούν όλοι οι βιομήχανοι. Στηρίζονται στις γνωριμίες τους και βγαίνουν πάντα κερδισμένοι με αέρα κοπανιστό και μπόλικη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ανοίγουν

εργοστάσια για να πάρουν τις επιδοτήσεις, τις οποίες και καρπώνονται και ύστερα τα βουλιάζουν αφήνοντας χρέη, που ποτέ κανείς δε θα τους τα ζητήσει, συνεχίζοντας να ζουν μια ζωή με πολυτέλεια εις βάρος όλων μας. Αυτοί είναι λοιπόν οι «πυλώνες της ανάπτυξης», όπως τους χαρακτηρίζουν τα ΜΜΕ και οι εκάστοτε κυβερνώντες.

Για μας όμως, ως ελευθεριακοί συνδικαλιστές και εργαζόμενοι, όλοι αυτοί περισσεύουν. Στόχος μας είναι να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.

Χαιρετούμε τον αγώνα που ξεκινά από μια συνέλευση βάσης σωματείου, χωρίς εργοδοτικούς και κομματικούς μηχανισμούς. Με πλήρη εμπιστοσύνη και σεβασμό στην ορθότητα των αποφάσεων μιας συνέλευσης εργαζομένων με αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλώνουμε πως είμαστε στο πλευρό τους, αλληλέγγυοι στο δίκαιο αγώνα τους.

Ο αγώνας αυτός πρέπει να γίνει γνωστός και να νικήσει, όχι μόνο για να πετύχει τις διεκδικήσεις του το σωματείο, αλλά και για να εμπνευστούν από αυτόν και άλλοι

εργαζόμενοι που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση της χώρας. Η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων και η αξιοπρέπεια είναι τα δύο πράγματα που φοβίζονται τα αφεντικά και κρατούν τους εργαζόμενους δυνατούς και ενωμένους κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Αλληλεγγύη και σεβασμός στον αγώνα των εργαζομένων στην TRASTIC.

Αλληλεγγύη και σεβασμός σε όσους αγωνίζονται ενάντια στην εκμετάλλευση.

Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ Ε.Ε.-ΔΝΤ ΚΛΠ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκης